



Knowledge is expensive,
but realise what stupidity can cost you!



Jeugdig zijn, jeugdig voelen... jeugd en idealen...

JEUGD

De jeugd is geen tijdvak uit het leven, zij is een geestestoestand, een effect van de wil, een Kwaliteit van de verbeelding, een krachtbron van emoties, een triomf van de moed over de angst en van de drang naar avontuur over gemakzucht.

Niemand wordt oud door een aantal jaren te leven; oud wordt men door **zijn idealen** in de steek te laten. Met de jaren rimpelt de huid; met het verzaken aan een ideaal rimpelt de ziel. Zorgen, twijfel, vrees en wanhoop - dat zijn de lange, lange jaren die het hoofd doen hangen en de opgroeiende geest weer terugbuigen naar het aardse stof. Ge zijt net zo jong als uw geloof is, net zo oud als uw twijfels; zo jong als uw zelfvertrouwen en verwachting, zou oud als uw vrees en neerslachtigheid. Jong zijt ge zolang uw hart nog de tekens verstaat van schoonheid, vreugde, moed, zielgrootheid : de signalen van het oneindige, maar ook van mens en aarde.



En als ooit op een dag alle draden doorgeknipt zijn en uw hart koud is van de sneeuw van het pessimisme of het ijs van cynisme, dan zijt ge oud geworden - en moge God u dan genadig zijn... Van harte dank voor 35 jaar vriendschap !

Getekend door Karel Van Eetvelt - Paul Akkermans - Frans DuHamel - Gelezen in het bureel van mijn klant Trappen Teck & Co bvba te Puurs - <http://www.trappenteck.be>

Jeugdig zijn, jeugdig
voelen, jeugd en
idealen

31-08-2011 pag. 1



Eddy Claesen

Overnemen & Overlaten - Overnamecoach
Family Business Advisor - Mediator
Accountant - Tax Consultant

Kuilenstraat 16 • B-3600 Genk
tel.: +32 89 32 91 10 • fax: +32 89 32 91 19
eddy.claesen@claesen.be • www.claesen.be