



Knowledge is expensive,
but realise what stupidity can cost you



Het verhaal van de 4 kaarsen

Héél langzaam brandden de 4 kaarsen
De omgeving was zo rustig dat men ze kon horen spreken

De eerste kaars zei
"ik ben de vrede ... niemand, kan mij beletten dat ik uitdoof"
Haar vlammetje werd vlug kleiner en doofde uit.

De tweede kaars zei
"ik ben het vertrouwen... meestal kan ik gemist worden dus heeft het geen
zin meer dat ik blijf branden"
Wanneer ze stopte met praten blies een zuchtje haar uit.

Op haar beurt spraak de derde kaars:
"ik ben de liefde ... ik heb de kracht niet gekregen om te blijven branden, de
mensen negeren mij zij vergeten zelfs hun naasten te beminnen."
Ze wachtte niet langer en doofde langzaam uit

Plotseling kwam er een kind voorbij én zag de drie gedoofde kaarsen
"Waarom branden jullie niet verder? ... Nadat ze dit gezegd had begon het
kind te wenen".

Toen zei de vierde kaars:
Wees niet bedroefd of bang, nu ik nog brand kunnen we de andere kaarsen
terug aansteken, want ik ben de HOOP !!!

Met glanzende ogen nam het kind de kaars van de hoop en stak de anderen
kaarsen weer aan.

Het verhaal van de
vier kaarsen

02-01-2008 pag. 1



De vlam van de **HOOP** zou nooit uit uw leven mogen verdwijnen !!!
En ieder van ons zou **de HOOP**, **het vertrouwen**, **de vrede** en **de LIEFDE**
moeten koesteren ...

Dus beste mensen zorg dat ze allemaal blijven branden..



de hoop

het vertrouwen

de vrede

de liefde

Het verhaal van de
vier kaarsen

02-01-2008 pag. 2



Eddy Claesen

Family Business Advisor - Mediator

Accountant - Tax Consultant

Kuilenstraat 16 • B-3600 Genk
tel.: +32 89 32 91 10 • fax: +32 89 32 91 19
eddy.claesen@claesen.be • www.claesen.be