



Knowledge is expensive,
but realise what stupidity can cost you



Goddelijke verklaring

betreffende de levensouderdom der mensen

Op de eerste dag schiep God de Koe.

God sprak tot haar :

"- De ganse dag zal je met de boer naar de wei gaan, - in de hitte van de zon, - zal je kalveren, - en met je melk de boer onderhouden."

"Voor dat alles schenk ik je een levensduur van 60 jaar."

De Koe antwoordde :

"Wat een beestenleven geef je me met die 60 jaar. Ik ga voor 20 jaar, de andere 40 kan je houden."

En God was akkoord.

De tweede dag schiep God de Hond.

God sprak tot hem :

"- De ganse dag zal je aan de voordeur zitten - eenieder die passeert zal je afblaffen."

"Ik schenk je een levensduur van 20 jaar."

De Hond antwoordde :

"Wat een hondenleven zo te blaffen. Geef me 10 jaar, de andere 10 kan je houden."

Opnieuw was God akkoord.

De derde dag schiep God de Aap.

Alzo sprak God tot de Aap :

"- Vermaak de mens, - Verbaas hem met je streken - doe hem lachen."

"Ik geef je een leven van 20 jaar."

De Aap antwoordde :

"20 jaar de aap uithangen? Nu zet je me voor aap!. Gaf de hond je geen 10 jaar terug? Wel, ik doe hetzelfde, ok?"

Weer ging god akkoord.

De vierde dag schiep God de Mens.

Alzo sprak God tot hem :

" - Eet, -slaap, - speel, - vrij en - vermaak je. - Carpe diem"
"Ik geef je 20 jaar."

De Mens antwoordde :

"Slechts 20 jaar? Here mijn God!.
Luister, ik neem mijn 20 jaar met de 40 die de koe je teruggaf, de 10 van de aap en de 10 van de hond. Dat maakt 80 jaar, ok!"

"Top!" antwoordde God "Verkocht"

En zo geschiedde :

- De eerste 20 jaren van ons leven, Eten, slapen, spelen, vrijen we. We vermaken ons en plukken de dag ;
- De volgende 40 jaar, werken we ons krom om het een en ander te bereiken
- De volgende 10 jaren, hangen we de aap uit op onze kleinkinderen te vermaken;
- En de 10 laatste jaren, zitten we aan de voordeur en blaffen we iedereen af!.

