



Knowledge is expensive,
but realise what stupidity can cost you



De 7-Gefbomen voor persoonlijk succes

Een seminarie van Eric Van Vooren

Mensen geven gemakkelijk de schuld aan de omstandigheden. Ik geloof niet in de omstandigheden ALLEEN. Succesvolle mensen ZOEKEN de omstandigheden die hen best uitkomen. En als zij die niet vinden, dan MAKEN ZIJ DIE ZELF...
(George Bernard Shaw)



Gisteren waren wij met een 15-tal mensen - zoals voorzien - op het seminarie van Vriend enterTrainer Eric Vanvooren de "7 Gefbomen voor succesvol persoonlijk leiderschap.

Hier de 7 Gefbomen in het kort ... en onthoud vooral "Succes2 is een proces van ZELFontbranding. Je moet jezelf aansteken.

1. Geaardheid: investeer meer in de groei van je sterktes, dan in de afbouw van je zwaktes. Hoe kunnen de "Big 5" je helpen om je sterktes te ontdekken?

2. Geesteshouding: jij bekijkt de wereld door de bril van je attitude. Gebruik een nieuwe bril en je ontdekt gegarandeerd nieuwe mogelijkheden. Hoe meer je herkent dat jij NIET het denken bent, maar de waarnemer van het denken, des te meer zal het denken zijn vermogen verliezen om jou ongelukkig te maken... (Eckart Tolle)

3. Groeidroom: dromen zijn een bron van inspiratie en energie. DURF te dromen !!
Visualiseer... !! Jouw brein denkt in de eerste plaats in beelden. Hoe kan jij deze kennis gebruiken in jouw voordeel?
Droom WIE je WIL zijn, niet zozeer wat je wil HEBBEN !!

4. Geloof: geloof is als een atoom: gebalde energie. Hoe kan je focus je helpen om je geloof in je talenten en je droom aan te scherpen?

5. Gemoedsrust: gun je ik nv de tijd om te recupereren. Hoe kan jij je geest ontlasten van de negatieve stress en optimaal profiteren van je positieve stress?

6. Groepsgeest: je ik nv & C° scoort beter dan je ik nv alleen. Hoe kan jij optimaal gebruik maken van de positieve effecten van teamwerk?

7. Ga ervoor: succes komt voort uit actie. Hoe vermijd je de drie klassieke valkuilen die leiden tot uitstelgedrag?

Wil je een prachtig voorbeeldje zien van **Groeidroom en Geloof**.. zie dan even het verhaal van deze huis vrouw van Susan Boyle in Britains got talent....

Een 47-jarige huisvrouw, recht weggeplukt vanachter haar fornuis in een ouderwetse bloemetjesjurk en met een kapsel uit de jaren 50 doet ook mee. Je ziet de 3-koppige jury op voorhand al meewarig en cynisch doen. Je ziet ze letterlijk denken van "wat schotelen ze ons nu voor".

Je ziet ook letterlijk iedereen in de zaal het dametje al uitlachen....

Kijk wat er dan gebeurt....En geniet vooral.... Oh ja, het flimke **is in enkele dagen tijd al meer dan 11,7 miljoen keer bekeken.**

(zie Bizz-Tv / I-Candy Tv op onze site)

Meer weten ? Lees dan het prachtige Boek van Eric Vanvooren **"Succes² zit tussen je oren"**

(zie Eddy Claesen / Eddy's bibliotheek op onze site)

