

3voudige filtertest

In het oude Griekenland stond Socrates bekend om zijn grote wijsheid.

Op een dag ontmoet de filosoof een man die hem vol opwinding aanspreekt en zegt: "Socrates, weet jij wat ik zonet gehoord heb over één van uw leerlingen"

"Wacht even", zegt Socrates. "Voor je je verhaal vertelt wil ik het eerst onderwerpen aan een test. Ik noem het de drievoudige filtertest". **"De drievoudige filtertest?"** "inderdaad", vervolgde Socrates. "Voor jij me iets vertelt over mijn student, laten we even de tijd nemen om je verhaal te filteren".

De 1ste filter is de **WAARHEIDSFILTER**.

"Ben je namelijk zeker dat wat jij mij gaat vertellen **WAAR** is?" "niet, echt" zegt de man, "ik heb het toevallig horen vertellen en..." "Dus, jij weet niet zeker of het waar is".

Laten we nu de 2de filter proberen, dat is de filter van **GOEDHEID**. "Is wat je mij van plan bent te vertellen iets goed?" "Neen, integendeel..." "Dus, je wil mij iets slechts vertellen over mijn student, hoewel je niet weet of het waar is?" De man haalde zijn schouders op.

Socrates ging verder..."Misschien doorstaat uw verhaal de 3de filter?" Dit is de **BRUIKBAARHEIDSFILTER**. "Is wat jij me wilt vertellen nuttig voor mij?" "Neen, niet meteen..."

Wel concludeerde de filosoof, "als je me iets wilt vertellen dat **noch WAAR, noch GOED, noch NUTTIG** is, waarom zou ik dan naar je **LUISTEREN?**"

3 Wijsheid vande
bovenste plank
Grieks filosoof Socrates