

# „Stalking hoort in Strafwetboek thuis”

INGEKOMEN 24 JULI 1997

SP-parlementslid Cuyt wil psychisch geweld bestraffen

Van onze redacteur

BRUSSEL — „Hij die een persoon herhaaldelijk achtervolgt, bespiedt of belaagt, op een wijze die deze persoon als hinderlijk, verontrustend of kwellend ervaart, wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van zesentwintig frank tot honderd frank (te vermenigvuldigen met 200, nvdr), of met één van deze straffen alleen.” Indien Rony Cuyt en drie andere SP-parlementsliden hun zin krijgen, dan wordt wat hierboven staat binnenkort artikel 460 ter van het Strafwetboek.

In de Verenigde Staten, Canada en Australië is *stalking* al strafbaar. In Groot-Brittannië, Nederland en België worden wetsvoorstellen besproken. Daarbij gaan de Britten het verst. Bij hen riskeren *stalkers* binnenkort gevangenisstraffen tot vijf jaar. Terwijl ze hun straf uitzitten, zal een geavanceerd systeem erover waken dat ze vanuit de gevangenis hun laffe spelletjes alleszins niet via de telefoon kunnen voortzetten.

„Ik las over dit destructief en psychopathisch verschijnsel in een paar Nederlandse bladen. Daarna werd ik ermee geconfronteerd bij een van mijn kennissen. Ik raakte geïntrigeerd door die laffe vorm van psychisch geweld en stelde vast dat

ons Strafwetboek geen enkele doeltreffende bepaling heeft om dat te bestraffen. Erger, in sommige gevallen wordt het slachtoffer door politie en gerecht als een lastpost of een fantast beschouwd”, zegt Rony Cuyt.

Het SP-parlementslid beseft dat het probleem niet nieuw is. „We hebben er geen Nederlandse naam voor en houden het dus bij de Engelse term. In een algemene sfeer waarin de burger ijvert voor een rechtvaardiger gerecht, waarin het slachtoffer wil gehoord worden, moet ruimte zijn om dit terroriseren van een medemens binnen de kortste keren een halt toe te roepen.”

Heeft de politicus, in afwachting dat zijn voorstel ook daad-

werkelijk wet wordt, raadgevingen voor wie wordt lastiggevalen?

„Er zijn methoden om een *stalker* te identificeren, maar die liggen niet in ieders bereik. Als de pester is geïdentificeerd, ligt het voorlopig moeilijk hem juridisch aan te pakken, tenzij er bijvoorbeeld sprake is van beproven huisvredebreuk. Ondanks alles zou ik suggereren dat slachtoffers van elk voorval aangifte doen. Ze mogen zich niet laten ontmoedigen door slome wetsdienaren, die maar wat zitten te gniffelen. Als *stalken* telefonisch gebeurt, moet Belgacom worden ingelicht. Het is enorm belangrijk getuigen te hebben van de pesterijen.”

„De slachtoffers moeten zich ook verenigen. In dit stadium wil ik me inzetten om naar het voorbeeld van Nederland met een vereniging te beginnen die *stalking* wil bekampen. Wie geïnteresseerd is, kan me altijd bellen.”

Pol VAN MOSSEVELDE

• Rony Cuyt, 02-549.88.73.